

Tết
Đến
Quê
Người
Không
Tiếng
Pháo

Xuân
Về
Đất
Khách
Chẳng
Cần
Mai

HỘI ÁI HỮU

TRÀ VINH

Ban Chấp Hành

Nhiệm kỳ 2006-2008

Hội Đồng Điều Hành

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Hội Trưởng. | : Văn Tường. |
| Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ | : Nguyễn Văn Thành, : Từ Phình One |
| Phó Hội Trưởng Nội Vụ | : Nguyễn Văn Vui, : Thạch Bông |
| Tổng Thư Ký | : Võ Trung Tín. |
| Thủ Quỹ | : Võ Văn Diệu. |
| Đặc trách về Phụ Nữ | : Bùi Thị Hải Đường. |
| Thể Thao | : Nguyễn Cao Thượng. |
| Tài Chánh | : Trương Bạc Xuôi. |
| Giáo dục | : Nguyễn Văn Vui |
| Y-Tê | : Kiều Trương, Nguyễn Bửu Việt. |
| Trật Tự | : Hà Kim Danh |
| Âm Thực | : Thạch Tạo. |
| Văn Nghệ | : Trần Sinh |
| Báo Chí | : Võ Trung Tín |
| Web Master | : Ngô Đế |

Hội Đồng Cố Vấn :

Các Cụ Trần Xiêu, Kiên Chêch, Hàng Công Thành, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Ánh Nhựt, Võ Thành Liêm, Tăng Đông Sanh, Nguyễn Lưu Viên, Huỳnh Văn Lang
Các Anh Trần Hữu Quang, Huỳnh Kim Tiến, Trịnh Hảo Tâm, Chị Trần Thị Phụng.

Hội Đồng Sáng Lập :

Cụ Trần Xiêu,
Các Anh Hà Kim Danh, Văn Tường, Huỳnh Kim Tiến, Võ Văn Diệu, Nguyễn Văn Vui,
Lâm Vĩnh Hiếu, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tấn Tài, Thạch Tạo, Võ Trung Tín.

BAN THỰC HIỆN ĐẶC SAN TRÀ-VINH 2007

XUÂN ĐÌNH HỢI THÀNH THẬT TRI ÂN

Quý Học Giả, Văn Thi Hữu gửi tác phẩm tô điểm cho Đặc San Trà-Vinh Xuân Đình Hội-2007

Quý Độc-giả viết thư, điện thoại góp ý kiến và khuyến khích chúng tôi.

Quý Mạnh Thường Quân, Doanh Gia, Thân Chủ đã và đang ủng hộ Đặc San Trà-Vinh

Nhờ sự yểm trợ quý báu của tất cả quý vị, nên chúng tôi mới có đủ phương tiện
và giữ vững tinh thần để hình thành quyển Đặc San này.

Trụ Sở: 9242 Bolsa # B Westminster CA 92683 Tel: 714-895-7080

Trang Web: aihuutravinh.com, Email: vanbut@hotmail.com hoặc votrungtin@hotmail.com



Một chút quà kỷ niệm quê hương
Trang trọng thân tặng

Với hy vọng
Sẽ tìm lại được một vài hình ảnh thân
thương trên bước đường viễn xứ.



Chúc Mừng Năm Mới !

Mục Lục

| | | Trang |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Phiếu gửi | Hội AHTV 03 |
| 2 | Mục Lục | Đặc San Trà Vinh 7 04 |
| 3 | Tiêu chuẩn Ban báo chí | Ban Báo Chí 06 |
| 4 | Thư chúc Xuân | Hội Trường 07 |
| 5 | Sớ Táo Quân | GS Văn Tường 08 |
| 6 | Mẹ ơi lòng dậy theo ngày Tết (thơ) | Trần Thế Phong 09 |
| 7 | Văn Tế Vua Quang Trung | Vũ Hoàn 10 |
| 8 | Diện mạo loài heo | Trịnh Hảo Tâm 11 |
| 9 | Làng quê yêu mến | Anh Bắp 15 |
| 10 | Rượu đế - Cốm dẹp | Hai Quẹo 19 |
| 11 | Hạ Vũ (Thơ) | Trần Sinh & Võ Văn Diệu 24 |
| 12 | Đông Nhớ (Thơ) | Lâm Thanh 24 |
| 13 | Ký sự đồng quê : Bọn Nhóc săn đầu chuột | Diệp Hồng Phương 25 |
| 14 | Trà Vinh Tân Xuân họp mặt 2005 | Nguyễn Văn 27 |
| 15 | Gặp lại Trà Vinh | Người Phương Xa 30 |
| 16 | Gợi nhớ Trà Vinh (Thơ) | Nguyễn Văn A 32 |
| 17 | Trà Vinh kỷ niệm (Thơ) | Người Phương Xa 32 |
| 18 | Còn nhớ hay quên | Nguyễn Gia Khánh 32 |
| 19 | Đồng hương Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay | Ly Niềng 33 |
| 20 | Hội ỨC Trà-Vinh | Phụng Đoàn 34 |
| 21 | Lan man nỗi nhớ (Thơ) | Hai Quẹo 34 |
| 22 | Cinéma Phú-Vinh | Lawrence Tân 35 |
| 23 | Lá Thư Đồng Hương | Ban Biên Tập 38 |
| 24 | Dưới mái trường Tiên Đức | Huệ Tường 42 |
| 25 | Những hình bóng thân thương ngày trước | Ảnh của Đoàn Duy Đạt- Trần Sinh 47 |
| 26 | Trà Vinh, Niềm thương và nỗi nhớ. | Trần Xuân Nguyệt 50 |
| 27 | Câu đối Tết | Trần Xiêu 51 |
| 28 | Làm sao mà quên được (Thơ) | Võ Thị Đông Mai 52 |
| 29 | Về Miền Tây thăm “Xứ Chùa Tháp” | Lâm Thanh LTH 53 |
| 30 | Gia chánh : Lẩu Chay | Ông Xả Năm 62 |
| 31 | Hoài Niệm (Thơ) | Trần Sinh 63 |
| 32 | Trà Vinh thương nhớ (Thơ) | Nguyễn Chiêu Hiền 63 |
| 33 | Bên này sông Long Toàn | Phạm Chinh Đông 64 |
| 34 | Nhớ về một lá trầu | Võ Thị Đông Mai 69 |
| 35 | Chào đón Xuân Đinh Hợi (Thơ) | Chu Tiểu Trà & Từ Lan 71 |
| 36 | Đình Vĩnh Trường | Vĩnh Trường 72 |
| 37 | Chim Phượng đậu cành Nam | Nguyễn Văn Nhứt 79 |
| 38 | Một chút kỷ niệm về lớp Đệ Tứ năm 1960 | Trần Bá Phước 83 |
| 39 | Trà Vinh một chiều buồn (Thơ) | Nguyễn Minh Càn 83 |
| 40 | Truy Phong, Nhà Thơ đất Vĩnh Trà | Huệ Tường 86 |
| 41 | Tào mộ (Thơ) | Lâm Thanh 90 |
| 42 | Để hiểu thêm về Chiến Tranh Trung Đông | B/S Nguyễn Lưu Viên 91 |
| 43 | Cát Cỏ (chuyện giấu đàn bà) | Tường Lam Hồ Văn Ân 98 |
| 44 | Hình ảnh sinh hoạt Hè Picnic 2006 | Ly Niềng; ảnh : Huỳnh Kim Tiến 99 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|-----|
| 45 | Đầu năm khai bút ; Cám ơn đời | Huỳnh Ngọc Diêu | 103 |
| 46 | Học lại Thái Dương Hệ | Nguyễn Lưu Viên | 107 |
| 47 | Phật Pháp dưới cái nhìn Khoa Học | Kim Đăng | 108 |
| 48 | Một chuyện về thăm quê | Huỳnh Văn Lang | 112 |
| 49 | Sinh Hoạt đồng hương khắp nơi | Đông Hương | 114 |
| 50 | Truyện Kinh Dịch “ Ma Hời” | Phạm Phong Dinh | 118 |
| 51 | Khi Trung Quốc làm thay đổi thế giới | Lâm Văn Bé | 125 |
| 52 | Trúc Phương | GS Văn Tường | 136 |
| 53 | Tưởng nhớ Thầy Truy Phong | Huỳnh Tâm Hoài | 137 |
| 52 | Đường cao tốc xuyên bang Mỹ | Võ Văn Diệu | 138 |
| 55 | Tim lại ngày xưa (Thơ) | Trần Thế Phong | 139 |
| 56 | Một vòng thăm viếng đồng hương | Ly Niêng | 140 |
| 57 | Mộng Chiều Xuân (Thơ) | Minh Cần | 142 |
| 58 | Trần Trung Tiên khung trời kỷ niệm | Diệp Tuấn Khải | 143 |
| 59 | Tân mạn về Trúc Phương | Tâm Hoài | 146 |
| 60 | Việt Mẽ đề huề | Tú Rệu | 148 |
| 61 | Nước Tương làm bằng tóc | Trần Anh Kiệt | 150 |
| 62 | Cảm nghĩ về chuyến du lịch Trung Quốc | Huỳnh Khắc Sử | 152 |
| 63 | Con Heo xà mâu | Nguyễn Văn Vui | 156 |
| 64 | Những ngày xưa thân ái | GS Văn Tường | 159 |
| 65 | Những ngày xưa thân ái | Kim Hồng | 161 |
| 66 | Nối Nhịp Cầu Xưa | Võ Vĩnh Kim | 164 |
| 67 | Mộng về quê (Thơ) | Chiêu Anh | 169 |
| 68 | Trà Vinh xứ cô liêu | Huỳnh Công Ân | 170 |
| 69 | Tạm vui đất khách (Thơ) | Chiêu Anh | 168 |
| 70 | Từ một Reveillon năm cũ | Nghiêm Đức Thảo | 173 |
| 71 | Trà-Vinh trong nỗi nhớ | Tiền Anh Thơ | 177 |
| 72 | 60 lăm le (Thơ) | Tructhanhan | 177 |
| 73 | Đợi Chờ (Thơ) | Cahache | 177 |
| 74 | Kỷ niệm về Thầy Cô | Bùi Kim Hồng | 178 |
| 75 | Thơ gửi Ban Biên Tập | Hai Quẹo | 181 |
| 76 | Thơ gửi Bạn | Trần Minh Đức | 182 |
| 77 | Mười Thương (Thơ) | Chiêu Anh | 183 |
| 78 | Trà Vinh Hội Tương Phùng (Lời nhạc) | Đoàn Duy Đạt | 183 |
| 79 | Nhớ hoài Trà Vinh | Tiền Lạc Quan | 184 |
| 80 | Tường trình tài chánh | Thủ Quỹ | 187 |
| 81 | Danh sách đồng hương Trà-Vinh | Tổng Thư Ký | 189 |
| 82 | Ngày vượt biên | Nguyễn Trung Thứ | 195 |
| 83 | Trang Quảng Cáo | Ban Báo Chí | 196 |

Cảm Tạ : Ban Báo Chí chân thành cảm tạ sự ủng hộ nhiệt thành và đóng góp bài vở phong phú cho đặc san Trà-Vinh năm 2007 của quý đồng hương, nhất là quý vị Trưởng Lão từ Úc Châu, Âu Châu và Canada đã gửi bài tới tràn ngập. Nhưng vì khuôn khổ tờ Đặc San có giới hạn không thể đăng hết một lần được kính mong quý vị thông cảm. Ngoài ra nếu có điều chi sai sót vì không phải là nhà nghề xin vui lòng bỏ qua và nhân dịp năm mới kính chúc quý đồng hương được An Khang và Thịnh Vượng.

Ban Biên Tập



Đặc san Trà-Vinh số 7 được phát hành tại California trong dịp mừng Xuân Đinh Hợi 2007 do Hội Ái Hữu Trà-Vinh chủ trương với các tiêu chuẩn như sau

- * Đặc san Trà-Vinh chỉ lưu hành trong Hội Ái Hữu Trà-Vinh và không bán ra ngoài.
- * Các tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về bài viết của mình.
- * Những bài không đăng, tòa soạn sẽ không gửi trả lại bản thảo.
- * Các bài gửi đăng xin dùng Font Unicode hoặc VNI mà thôi và gửi về địa chỉ của hội 9242 Bolsa Ave # B Westminster CA 92683 email vanbut@hotmail.com hoặc votrungtin@hotmail.com
- * Mỗi tác giả sẽ được chọn đăng tối đa 2 bài trong mỗi số báo. ngoài ra sẽ dành cho các số tới.
- * Tòa soạn sẽ dành ưu tiên cho quý đồng hương mới đến với Hội lần đầu.
- * Những bài gửi cho Đặc San Trà-Vinh xin đừng gửi các nơi khác đăng trước.
- * Tòa soạn dành quyền từ chối những bài vở ngoài chủ trương và đường lối của Hội cũng như văn hoá nước nhà.
- * Nếu muốn trích đăng một đoạn hay toàn bài xin liên lạc với tác giả hay tòa soạn và xin đề trích từ Đặc San Trà-Vinh.

*Kính Chúc Quý Đồng Hương Một Năm Mới
An Khang Thịnh Vượng
Bah Biên Tập*



Thư Chúc Xuân

Kính thưa quý đồng hương, quý thân hữu,

Ở Hòa Kỳ, cuộc sống chúng ta quần quật chạy theo guồng máy của xã hội, quanh đi quẩn lại, tháng ngày trôi qua thật nhanh. Hạp mặt Hè 2006 vừa xong, học sinh mới đi học lại đâu chừng mấy tuần lễ, tối nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì xôn xao “trick or treat” Halloween đây rồi, trẻ con giả ma quỷ đến nhà xin kẹo, ngày này đã qua, Turkey gà lôi bắt đầu có mặt ở các chợ Mỹ, mùa Thanksgiving tạ ơn đã đến, rồi Christmas ông già Noel tái xuất giang hồ, rồi kết toán tính sổ cuối năm, rồi Tết Tây tới nơi, rồi Tết Ta,...thời thì tới tập hội hè đình đám!!!

Chúa Xuân đến, mùa Xuân trở về. Theo phong tục truyền thống của người mình thì ai ai cũng tin tưởng và hy vọng rằng năm mới cuộc đời sẽ khấm khá hơn và nhất là ở những ngày đầu năm cái gì cũng mới mẻ, ngay cả đến tâm tư con người cũng vậy. Thế nên vào dịp này, dường như lòng người rộng lượng quảng đại hồn nhiên hơn, họ quên đi tất cả những nhọc nhằn, phiền muộn, chấp nhất của những tháng ngày qua để hân hoan chào đón những đổi thay tốt lành mà mùa Xuân sẽ mang đến. Cũng với niềm tin yêu hơn hờ này Hội Ái Hữu Trà Vinh năm nay tổ chức thay vì sáu năm qua là Tân Xuân Hội Ngộ tại nhà hàng Lucky House thời gian là hai tuần lễ sau Tết Nguyên Đán, lần này, đổi tên gọi là Mừng Xuân & Trà Vinh 32 năm hội ngộ, đổi nhà hàng là Regent West ở khu phố Bolsa thành phố có tên là thủ đô của người Việt Tị nạn, đổi thời gian là ngày đưa Ông Táo về Trời (24 tháng chạp âm lịch). Tin tức này được phổ biến trên trang nhà Website của Hội rất sớm, mục đích để người Trà Vinh ở các vùng xa xôi am tường hầu sắp xếp để về chung vui. Bên cạnh đó, Ban báo chí cũng đã chuẩn bị việc thực hiện tờ đặc san Xuân từ nhiều tháng qua với chủ đề “Đồng hương Trà Vinh trên quê hương mới” những bài viết của những cây bút quen thuộc gửi về tới tập, hẳn là quá phong phú, vì với kinh nghiệm 6 đặc san vừa qua, nên bài viết nào, của tác giả nào cũng thấy hay, càng đọc càng thích thú. Đó là nói về nội dung, còn về phần hình thức thì cùng với sự cố gắng học hỏi nên chẳng phần layout có vẻ sáng sủa hấp dẫn...Hy vọng đây là món quà quý báu trao đến tất cả đồng hương và thân hữu vào dịp Xuân về.

Kính thưa quý đồng hương, quý thân hữu,

Bính Tuất chạy đi, Đinh Hợi ỉn ỉn vào nhà. Vắng tiếng sủa om tòi dữ dằn điếc tai của cầu trệ năm rồi, thay vào năm này là tiếng kêu hiền dịu hòa ái sẵn sàng cung phụng thân xác mềm mại cho loài người, phải chăng đây là dấu hiệu báo cho chúng ta một năm giàu sang phú quý cho mọi nhà? Thôi thì ta cứ tin như vậy đi để nở nụ cười tròn đầy trọn vẹn với ba ngày xuân mới!!!

Và, với niềm tin lạc quan bất tận đó, trước thềm năm mới, chúng tôi chân thành cầu chúc toàn thể quý đồng hương, quý thân hữu năm mới giàu sang, hạnh phúc.

California, ngày Thanksgiving 2007
GS Văn Tường
Hội Trưởng





Muôn tâu Thánh Thượng
 Thần Táo Trà Vinh
 Kính cáo báo trình :
 Bình Tuất vừa qua
 Hoạt động Hội nhà
 Xem xem năm cũ
 Kỳ họp mặt Hè
 Phó Vui tổ chức
 Thật là xôm tụ
 Chương trình có thêm
 Một vài mục mới
 Hấp dẫn thiếu nhi
 Vì thế cho nên
 Thế hệ thứ nhì
 Cũng hơi đông đảo
 Trẻ già bé lớn
 Khoảng bốn năm trăm
 Tới lui tấp nập
 Rộn rịp tung bừng
 Từ xứ Canada
 Gia đình Cụ Đức
 Hơn cả chục người
 Lư Anh, Đồng Ý
 Là hướng dẫn viên
 Kế là Bành Tỷ
 Đại diện quý Anh:
 Thăng, Bé, Sửu, Ân
 Trước họp gia đình
 Sau vui với Hội
 Lần này cũng có
 Trần Minh về chơi
 Vội vã trần tình
 Thời gian quá ít
 Chỉ kịp chụp hình
 Chẳng thèm ăn uống
 Chưa kịp hỏi han
 Thế là chuồn mất
 Từ Connecticut

Số Táo Quan

Tường trình của Táo Trà-Vinh
 trong năm Bình Tuất 2007

...Tôi ngày hăm hai, áo mào chinh tề, Táo Trà Vinh bay nhanh về Thiên Đình mong sáng ngày hăm ba châu xong về sớm, để ngày hăm tư kịp tham dự “ Ngày Trà Vinh 32 năm hội ngộ đồng hương”. Năm nay Táo nhà ta, hình như đã hơi già, hơi chững chạc không còn lí la, lí lắc như các năm trước. Đồng hương hãy lắng nghe Táo ta báo cáo:

Cụ Huỳnh Văn Lang
 Cũng bay về tới
 Hộ tổng đồng người
 Của Ban Biên Tập
 Cùng ít bạn thân
 Tuần báo Thời Luận
 Trước vui đồng hương
 Sau là ra mắt
 Quyển sách của ông
 Tên là du ký
 “Đã hơn 30 năm rồi...”
 Nội dung trong đó
 Vài trang dính dáng
 Đến chuyện Trà Vinh
 Nên được bà con
 Ủng hộ nhiệt tình.
 Còn Trịnh Hào Tâm
 “Đi chơi Trung Quốc”
 Viết thành ký sự
 Cũng thành một quyển
 Mang bán đồng hương
 Số lượng cũng nhiều
 Còn Hồ Văn Ân
 Bút hiệu Tường Lam
 Có tập truyện ngắn
 Tựa đề “Tám Hồ”
 Nhiều bài rất hay...
 Kính trình thánh thượng
 Hết trang thứ nhất
 Thần tiếp trang hai
 Nói về hội Tết
 Của Năm Đình Hội
 Tổ chức lần này
 Tại Regent West
 Về phần văn nghệ
 Hát nhạc Trúc Phương
 Để nhớ lại người
 Tài hoa xứ sở.
 Bây giờ tới chuyện

Hỷ tin Trà Vinh
 Đám cưới đám xinh
 Linh đình khắp chốn
 Chủ nhật tháng 5
 Vào ngày 21
 Bà Huỳnh Thị Huệ
 Làm lễ thành hôn
 Cho cô Thủy Lê
 Sánh duyên cùng với
 Cậu Trần Văn Hiếu
 Tại Westminster
 Bà con hai họ
 Họp mặt sum vầy
 Đông quá là đông
 Kế đến phương xa
 Ông Trần Anh Kiệt
 Ở tận Sydney
 Kết nghĩa thông gia
 Ông Bà nhà gái
 Là Văn Công Minh
 Ở phố Adelaide
 Trai Trần Xuân Thường
 Nữ Văn Bích Ngân
 Vâng lệnh song đường
 Thề nguyện kết tóc
 Xứng lứa đẹp đôi
 Hội vui mừng lắm
 Ngặt nỗi đường xa
 Thần không đi được
 Hỷ tin chưa hết
 Vì bên Forth Worth
 Ông Tiêu Khắc Trung
 Cũng làm lễ cưới
 Gả Tiêu Thúy Loan
 Cho Trần Quang Thuận
 Hôn lễ vừa xong
 Gởi hình về Hội
 Chú rể cô dâu
 Trông thật là xinh

Thần xin trần tình
 Đám này ngày 7
 Thứ bảy tháng 10
 Nó trùng với đám:
 Ông Võ Văn Bê
 Cũng lễ thành hôn
 Cho Võ Anh Tuấn
 Cưới cô Xuân Thủy
 (Nguyễn Thị)
 Tại Stanton
 Hội nhà đi dự
 Đông thật là đông
 Bởi vì ở gần
 Đường đi thuận tiện.
 Ô mà chưa hết :
 Ông Võ Thanh Liêm
 Chọn ngày lịch sử
 Thứ bảy 11/11
 Ủy thác Mục sư
 Thánh đường Saigon
 Đứng làm lễ cưới
 Nam Võ Thanh Bình
 Nữ Huỳnh Chân Nhi
 Trọn đời hạnh phúc
 Bây giờ tới lúc
 Báo chuyện không vui
 Khó tránh bù ngùi
 Khi xa dương thế
 Trước hết Thần kể
 Thân phụ Lâm Hiếu (Vĩnh)
 Là cụ Lâm Lương
 Mất ở Hàm Giang
 (huyện Trà Cú)
 Vào ngày hai bốn (24)
 Của tháng đầu năm(1)
 Hưởng thọ chín ba (93 tuổi)
 Kế đến tháng hai (2)
 Vào ngày mười bảy (17)
 Cụ Nguyễn Bá Thọ
 Phu quân Bà Hiền
 (Nguyễn Thị Hiền)
 Cũng lại qui tiên
 Thọ tròn chín một (91 tuổi)
 Tại hạt Orange
 Của xứ Hoa Kỳ
 Rồi tháng bảy Tây (7)
 Đúng ngày hai chục (20)
 Bà Nguyễn Thị Đức
 Phu nhân Ông Thành
 (Nguyễn Văn Thành)
 Về tận Bãi Xan (Trà Vinh)
 Chịu tang cho Mẹ
 Là Lê Thị Văn
 Xa đời chín bảy (97 tuổi)

Tháng bảy vừa xong
 Thì là tháng tám(8)
 Hội nhận được tin
 Vào ngày hai bảy (27)
 Bà Võ (Thị) Ngọc Huệ
 Đột ngột ra đi
 Hưởng thọ sáu lăm (65 tuổi)
 Mọi người sững sờ :
 Bình Tuất vừa rồi
 Nhận quà xỏ số
 Mới ràng ràng đây
 Sao mà vội vạy
 Tội nghiệp ông Lành
 (Trần Trọng Lành)
 Cùng với các con
 Thế nên đông đảo
 Đồng hương tụ lại
 Lên tận San Diego
 Chia buồn phúng điếu
 An ủi phần nào
 Gia đình người mất.
 Còn chuyện buồn nữa
 Thần xin kể nốt
 Ở tại Trà Vinh
 Thân mẫu Ngô Văn Minh
 Là Bà Nguyễn Thị Hóa
 Vào ngày hai bốn (24)
 Của tháng chín Tây (9)
 Về châu Phật tổ
 Thọ được tám hai (82 tuổi)
 Cũng trong tháng này (tháng 9)
 Tin từ Nebraka
 Thành phố Lincoln
 Vợ vàng bay đến
 Anh Trần Xuân Sơn
 Sinh ngày 19 (19/6/1942)
 Cũng ngày 19 (19/9/2005)
 Già từ dương thế
 Thọ tuổi sáu ba (63 tuổi)
 Đến đây thì hết
 Không còn ai nữa
 Để mà báo cáo
 Dạ kính Ngọc Hoàng
 Sang năm Đinh Hợi
 Cầu xin Thánh Chúa
 Gia hộ chúng con :
 Buồn ít vui nhiều
 Thọ mãi không tiêu
 Sống lâu trăm tuổi
 Giàu sang phú quý
 Đùng như năm cũ
 Phúng điếu, phân ưu
 Lia chia tới tấp
 Thật chán mớ đời

Kính thưa Thánh Thượng
 Trước khi chấm dứt
 Thần xin kính chúc
 Thánh Thượng muôn năm
 Vạn tuế, vạn tuế!!!
 Bái bái Thánh Hoàng.
 Thiên đình , ngày hai ba tháng
 chạp năm Bình Tuất

Táo Trà Vinh



Mẹ Oi Lòng Dậy theo ngày Tết

Trần Thế Phong

Gió lạnh lùa cuối năm
 Nước mắt rơi âm thầm
 Mẹ ơi lòng dậy theo ngày tết
 Tuổi trẻ hồn nhiên được mấy lần

Tay nhỏ vụng về bên mộ chí
 Hoa vàng lá tả rơi hoàng hôn
 Gió xuân băng lãng nghiêng đầu
 trúc
 Thăm mẹ sao lòng con gió đông

Phong trần từ đó đeo thơ ngày
 Chim non bạt gió buồn thêm đầy
 Thiên hạ vui xuân con ngồi khóc
 Nhớ mẹ, hoa vàng, ngọn trúc lay

Rồi tuổi thời gian theo bóng xế
 Chim chiều vội vã khuất bên kia
 Mẹ ơi ! ngàn dặm xa lưu lạc
 Trừ tịch làm sao một lối về

Đốt nén hương trầm chào xuân
 mới

Âm thầm con khóc mẹ, mẹ ơi
 Chiều nay ra đứng trông về núi
 Tìm bóng mẹ sau ánh mặt trời...

Trần Thế Phong

Văn Tế Vua Quang Trung

*Duy Nước Việt Nam., Năm thứ 4886
Tiên Liệt húy kỵ
Đức Quang Trung Nguyễn Huệ
Ngày Mừng Năm Tháng Giêng Năm Đinh Hợi.
Tại Thành phố Santa Ana
Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Trước Ban thờ nghi ngút trầm hương
Tâm thành, hoa quả.. Kính cẩn Anh Linh.
Vọng quê hương,
Nhớ công đức Quang Trung Nguyễn Huệ.
Chí Anh hùng chống đuổi cường xâm.
Cứu dân nước thoát vòng lao lý.
Lượng hải-hà quyết chí bền gan.
Lệnh ba quân vượt suối băng ngàn.
Thâu nhất dạ, chí căm hờn không lui bước.
Hận vì ngoại tộc Hán quốc xâm lăng.
Ý quân dân, trên dưới một lòng,
Thuật kỳ-tập, Thăng Long thành trực chỉ.
Sóng gào thét, quân reo ngựa hí.
Tướng quân Tàu bạt vía tận mây xanh.
Gò Đống Đa thây giặc ngất bờ thành.
Sông Hà-Nhị xương thù xây tày núi.
Dân trăm họ đón mừng mùa xuân mới.
Khải hoàn ca đánh đổi khúc thanh bình.
Ánh vinh Quang, chói lợi khắp non sông
Nhờ công đức anh hùng Nguyễn Huệ.
Trước Ban thờ khấu đầu khẩn thiết.
Nguyễn Anh linh truyền thống Tiên Rồng,
Hợp khí thiêng Tướng Sĩ oai hùng.
Cứu trăm họ khỏi vòng nguy hiểm.
Lòng thành tưởng niệm.
Xin Tiên Linh lai lâm chứng giám.
Cung duy thượng hưởng.*

Vũ Hoàn phụng soạn

Công Nghiệp Vua Quang Trung

Đức Vũ Hoàng họ Nguyễn, húy là Huệ.
Sinh năm Quý-Dậu (1752),
Tổ Tiên vốn quê ở Châu Hoan (Nghệ-An)
Sau dời về Ấp Tây Sơn (Qui Nhơn)
Được bốn đời.
Cũng chính nơi đây, trong buổi tiềm long,
Đức Vũ Hoàng đã gây dựng cơ nghiệp.
Đức Vũ Hoàng có ba anh em.
Anh là Nguyễn Nhạc, thiệp thế đa mưu.
Em là Nguyễn Lữ, thành tín trung hậu.
Còn Đức Vũ Hoàng
Là người có sức mạnh cử đánh,
Tài dụng binh như thần.
Lại sùng thượng kính vẫn, quý trọng đạo lý.

Năm Tân Mão, 1771.
Thông tâm vì cánh đất nước loạn ly,
Dân tình ta thán, trăm họ khổ sở lâm than.
Ba anh em Đức Vũ Hoàng
Đứng lên phát cờ, chiêu tập nghĩa binh.
Chịu gian nan mà dấy nghiệp.
Lấy thành Qui-Nhon làm căn cứ.
Rồi đánh vào Nam, dẹp ra Bắc.
Thanh thế nhà Tây-Son rất lẫy lừng.
Đức Vũ Hoàng đã bốn lần bạt thành Gia Định.
Ba lần vào thành Thăng Long.
Thắng chúa Nguyễn, diệt chúa Trịnh.
Thâu gồm non sông về một mối,
Dựng nên cơ nghiệp Võ Thang.
Lại phải hai phen trừ khử
Quân ngoại ngoại tộc xâm lăng.
Năm Giáp Thìn 1784,
Đánh tan 300 chiến thuyền của Xiêm
Do Nguyễn Ánh thỉnh về,
Trên Sông Rạch Gầm Mý-Tho
Năm Kỷ Dậu 1789
Quét sạch 20 vạn hùng binh Mãn Thanh,
Do Lê Duy Kỳ dẫn tới.
Tướng Tàu là Sâm Nghi Đống phải treo cổ tự tử
Tôn Sĩ Nghi phải bỏ chạy trôi chết - quên cả ấn tín.
Nhờ vậy mà Tổ Quốc được vững bền độc lập.
Công thật cao như núi Trường Sơn.
Ân thật Sâu như biển Đông Hải.
Ngoài việc diệt nội thù, Chống ngoại xâm
Ngài còn là một nhà chính trị đại tài
Một nhà văn hóa lỗi-lạc
Một nhà kinh tế có một không hai
Trong lịch sử nước nhà.
Ngài mời những người có tài đức
Đang ẩn dật ra giúp nước
Lập Sùng Chính Viện để đào tạo nhân tài
Sửa đổi chính sự nghiêm minh
Dùng chữ Nôm làm Quốc Gia Văn Tự.
Cải tô ruộng đất, thuế khóa
Đặt lại hệ thống tiền tệ
Tiền giấy xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới.
Rửa nhục công người vàng cho Trung Hoa.
Năm Nhâm Tý 1792.
Quyết chí khôi phục lại hai tỉnh Luỡng Quảng.
Nhưng than ôi !
Năm tất đá rền gang, Trời chưa kịp vá.
Chín từng mây lấp núi, Rồng đã bay xa.
Khiến nhà Tây Sơn lâm vào bước suy vong
Nước Việt Nam lỡ mất cơ cường thịnh.
Tuy nhiên
Danh Ngài vẫn cùng mặt trời mặt trăng mà sáng.
Ôn Ngài vẫn cùng núi Trung, núi Tượng mà cao.
Cung duy thượng hưởng.