

# Thơ của Hai Queo gửi Thầy Văn Tường Hội Trường và Ban Biên Tập Đặc San Trà Vinh.

Trước hết tui xin cầu chúc Thầy, gia đình thầy, và tất cả anh chị trong Ban điều hành một năm mới an khang vui vẻ. Xin thú thật tui rất ngưỡng mộ tất cả quý vị đã lập nên cái hội để thắt chặt tình đồng hương ở xứ người. Tui càng cảm phục quý vị trong Ban Biên tập Đặc San, tạo thêm nơi học hỏi và an ủi lẫn nhau. Năm nay ĐS có được 7 số và càng ngày thấy càng khởi sắc, những tay viết cây nhà lá vườn, ngoài những bậc thầy quá siêu như Cụ Huỳnh văn Lang, Cụ Nguyễn Lưu Viên, thầy Lâm văn Bé, Tường Lam, Hào Tâm, v.v. các người mới viết cũng cứng cõi hơn, sự cộng tác góp một bàn tay cho ĐS càng tăng, với nội dung các đề tài càng phong phú. Chuyện Trà Vinh phải do người TV kể thì mới trung thực và chính xác! Quý vị đã có dư người để làm chuyện đó. Đừng nghe và đừng để cho một nhà báo từ đâu đó vô Nam giới thiệu Trà Vinh mình với cái nhìn chủ quan, thiếu hiểu biết và đầy thành kiến. Trà Vinh phải lên tiếng. Cho mọi người biết về đủ mọi mặt của TV mình.

Nói vậy, nhưng tui viết thơ này với một mục đích khiêm nhường dữ lắm. Tui chỉ chú tâm tới chuyện nhỏ, chuyện nhà quê thôi, theo khả năng hạn hẹp của mình. Bởi vì tui là nhà quê thứ thiệt, nên tui muốn nói riêng về khía cạnh đó với một số bạn đồng thanh đồng ý mà mà tui "phát hiện" trên mấy số báo vừa qua. Tui đã bắt gặp tại trận mấy trụ sau đây: Thứ nhất là Anh Bắp. Chèn ơi, người gì mà thiệt thà dễ thương, kể chuyện quê ở miền sông nước nghe mà hồn mình bay đầu mất. Anh chàng thứ hai là Nguyễn văn Nhứt, y ta đại diện cho một vùng đất khác của TV, vùng nước lợ. Thôi thì chuyện Mắm Rươi tới cây Ô Rô, nghe sao mà hiu hiu buồn như gió chướng đưa sóng簸 cồn. Năm rồi lại có một ngôi sao mới mọc lên vùng Duyên Hải, à quên, sao mọc miệt Cồn. Anh chàng Phạm Chinh Đông này thành văn sỹ ngay bây giờ đó nghe bà con. Chuyện Quê Nhà rồi Chuyện Long Toàn, chững chạc, lạnh lùng, sâu sắc mà đượm đầy nhân nghĩa thương yêu của con người khó, sống ở vùng đất khó như TV. Xin đề nghị anh Chinh Đông làm đại diện cho miền biển. Còn tui đây, vẫn trần thủ miệt Giồng. Vậy thì 4 anh em mình, mỗi người nói lên một nét nhỏ của quê hương. Những vùng quê hương nhỏ bé đó nó gần gũi gắn chặt với mình, nó cho mình một cách trực tiếp máu, xương, thịt và cả một tâm hồn, tâm hồn nhà quê, muôn đời không thể bức rời. Minh phụ giúp mấy thầy, quý vị thức giả, giới thiệu chút chuyện nho nhỏ cho nhau nghe, để góp chút niềm vui cho độc giả thân thương. Phần chuyện lớn ở tỉnh thì mình khỏi lo, có

thầy Tường và khỏi người khác kể cho mình nghe đã tai luôn.

Kính thưa Thầy Hội Trường,

Từ lâu Thầy có cái mục "Những ngày xưa thân ái" rất hay. Nay tui xin đề nghị thầy cho mở thêm cái mục "**Chuyện quê góp nhặt**" (thay vì Tình quê góp nhặt như tui đang làm). Tất cả đồng hương có thể tham gia tham dự bằng mọi hình thức bài ngắn, bài dài, tạp văn, tạp bút, văn chương văn nói thơ phú hát v.v. đều đăng cả, cứ viết theo kiểu nào cũng được, không quan tâm việc hay dở, cứ gửi về rồi Thầy cho tất cả nằm chung trong mục "Chuyện quê góp nhặt". Và để gợi ý, và làm một thí dụ cụ thể, tui sẽ kể ra đây tên những loại rau hoang của TV. Người dân quê như tui, sống ở vùng ruộng nương sông biển, cách ăn ở thật đơn giản, nhà lợp lá nhỏ xíu, quần áo chỉ có cái xà-lỗn, coi có vẻ nghèo lắm, mà dù có nghèo thiệt cũng hồng đỏi, là vì có cá tép bên nhà, rau cỏ chung quanh, muôn ăn là có liền. Nói riêng về rau, tui xin kể tên ra đây, để quý vị quý bạn nào thấy mê thì làm ơn viết ít chữ gửi về Thầy Văn Tường để đó, không cần đợi cuối năm với lời mời gọi thiết tha của ông chủ bút, lúc nào thấy hứng thì ghi ra tờ giấy nhỏ như thẻ phone bỏ túi, trên đường đi làm hay đi chợ đi câu đi du lịch cũng ghi được, đừng để lâu nó quên, rồi về nhà viết lại để dành, lâu lâu gom lại thành bài dài đọc một nghỉ.

Các loại rau hoang: **Năng**: Ở vùng nước lợ, mọc ở trảng hay trền mí ruộng. **Bòn Bòn**: có nhiều ở miệt Càng Long, cọng trắng như lác non, trắng, làm dưa chua. **Bông Bông**: vùng Cầu Ngang Long Toàn. Thân thẳng như cây rau húng cây, mềm, sốp, bóp nhỏ làm dưa hay luộc. **Rau đắng ruộng**: ở vùng nước lợ. Thân thẳng, không nhánh, hơi giống rau om, lá xanh láng. **Mã-đê**: mọc chìm dưới nước ruộng. Màu tím tím, ăn bánh xèo. **Rau dứa**: ở ruộng, thân có phao hình bánh lọt trắng tươi. **Bông sún**: ở hồ đầm. Rau đắng đất: ở gò đất khô, nhánh mọc ngả dài ra chung quanh. **Rau diệu**: giống giống rau đắng đất, màu tím đậm, mọc trên khô như rau đắng. **Rau cọng cua** (rau tiêu): nhiều nhưt dọc buội tre, mọc mùa mưa vào thu. **Rau sam**: thân tím tím, mùa mưa. **Rau trai**: giống hình rau răm, thân không nhánh, là loại cỏ nhưng ăn mát. **Tàu bay** (TV ít có loại rau này). **Rau mờ-om** (gốc tiếng Khmer, Việt kêu trại thành ngò om) ruộng: lớn hơn rau om vườn, lá hơi co lông, cũng cùng vị. **Rau ngổ**: hình dạng rau om nhưng lớn hơn, ở ruộng. (Rau Ngổ tiếng Khmer kêu là Lờ Ngổ, từ đó có xóm Lò Ngổ). **Bông lục bình**: tím, ngọt, mềm lắm. **Rau chóc**: cọng thẳng như lục bình tí hon, xốp, ăn mắm kho. **Rau**

**muồng ruộng:** màu tím đậm, ăn bỏ đọt. **Môn nước:** mọc dọc nương rãnh, làm dưa chua, ngó và thân nấu canh xiêm lo. **Điên điên:** mọc trong ruộng, thân xốp, là giống lá me keo, bông vàng, làm dưa với môn nước. **Rau má:** mọc dọc bờ ruộng bờ đìa. **Lá lốt:** mọc trong rậm chỗ đất trũng. **Lá thúi địt** (rau mợ): dây leo, dọc buội tre. **Nấm mối:** đất gò, trong lùm, mọc thành ổ, lớn bằng nia hay tấm đệm. Dây leo thì có **nhân lồng và bình bát**, bình bát có trái hình ngón tay cái, chín màu đỏ tươi, lá nấu canh xiêm lo măng. TV không có lá giang. Cây thì có **lá cách**, đọt xoài, **đọt búa**, **đọt cát lồi**, đọt cơm nguội, đọt sộp. Cây sộp giống cây gừa nhưng lá mỏng và bự hơn, đọt nhọn hơn đọt xoài. Vân vân. Thôi đến đây tâm sự đã dài. Hẹn gặp nhau trên báo TV.

Xin thành thật cảm ơn thầy và Ban Biên Tập DS TV. Thân kính.

### Hai Queo

## Thơ gửi Bạn

Trần Minh Đức  
(tự Đức phát thơ)

Bạn Q. lớn thân mến,

Đêm đó, tôi không nhớ là đêm thứ mấy trong tuần, nghe tiếng điện thoại reo, cầm ống nói lên, tôi hỏi “A lô xin lỗi ai đâu giây đó”, thì được nghe: “Ba Cà Chón đó hả, nghe tiếng A lô là tôi biết giọng bò rồi. Bò biết ai đang gọi bò không?”. Tôi còn ề, à có moi óc để nhớ thì bên kia bồi thêm: “Tội nghiệp ông bạn mình quá, tôi là Q. đây, Q. anh đó. Bạn nhớ ra chưa?”. Trong một thoáng sau, tôi mới biết Q. lớn là ai.

Thôi thì Q. lớn hay Q. gì là ai cũng mặc, mình cứ kêu Q. là được rồi, không cần biết lớn nhỏ ra sao. Kêu vậy cho thân, là vì cũng là “bò” với nhau hết, cùng học chung trường, chung lớp ở trường Trần Trung Tiên ngày trước. Rồi hai đứa mới cho biết nhờ đâu mà bạn củ gặp lại nhau. Xin cảm ơn Hội TV và Ban Biên Tập Đặc Dan TV. Đêm đó mình và Q. nói chuyện rất lâu. Cho bù lại thời gian hơn 40 năm không gặp nhau. Chúng mình nhắc lại đủ thứ về Trà Vinh, nhắc lại những Ông Thầy Bà Cô, những bạn bè cùng học, v.v. Ôi thôi, làm sao kể cho rồi chuyện, làm sao tả cho hết lời; kể còn người mất, bây giờ chắc tản lạc bốn phương trời, và có người về mười phương Phật rồi. Được biết hoàn cảnh của bạn Q. cũng không hơn gì tình cảnh của “Ba Cà Chón” này. Than ôi! Kể đứt ruột thương người ruột đứt. Kể đau chân thương người chân đau! Rồi tự an ủi mình và an ủi nhau: Chân mình không có dép mang còn hơn kẻ không có chân mang dép. Ngày xưa mình còn chút tự hào ở chỗ:

“Ta thua thiên hạ là tiền bạc,

Nhưng thắng người đời được cái say”

Bây giờ thì cả cái say cũng không còn. Nhưng may thay, nhiều người đồng hương Trà Vinh đã tìm đến với nhau, lập Hội Ái Hữu, để tạo tình tương thân tương ái, sưởi ấm lòng nhau cho bớt cô đơn nơi xứ lạ quê người. Chuyện giàu nghèo coi như bỏ ra ngoài tai. Bạn còn khuyên tôi nên viết bài cho Đặc San TV, vì nơi đó cũng là điểm hội tụ, tìm đến với nhau qua bài viết thơ văn cho đỡ nhớ nhà. Kỷ niệm về Trà Vinh thì nhiều quá. Mà viết về kỷ niệm cũng đã có quá nhiều người viết rồi. Viết quá đầy đủ và quá hay. Minh ngồi nghe Q. kể sơ thì tôi thấy bạn nhớ nhiều quá. Bạn còn nhớ cái giếng nước Chùa Phướng, giếng Đầu bờ, Chiếc xe chở nước làm bằng thùng phi tròn, 5 đôi, cộng thêm 2 đôi ròi, vị chi 7 đôi một xe. “Ai đổi nước hôn” “Đổi nước đây”. Không có ai bán nước và mua nước. Người “bán nước” chân mang dép Nhật đã mòn tới da chun, lòi gót ra, cong lưng kéo chiếc xe nặng nề ạch ục ịch lác lư. Còn có loại xe nước lớn hơn, hình khối chữ nhật thì chở được 12 hay 14 đôi, với nhiều người phụ đầy. Chưa hết, Bạn còn nhắc chiếc xe bò đêm. Cứ khoảng 10 giờ tối, có chiếc xe bò đôi, thùng cũng đôi, dài thông, phía trước treo cái đèn bão lu cam, lụp cụp âm thầm đi khắp các phố: Xe thùng Quảng Bằng. Bác “tài công” da vàng như nghệ. Bạn là vua đi học trễ, đi tới Buu Điện, nơi bạn thường ghé vô bẻ khế ngọt trước cư xá nhà tôi, thì còi nhà việc hụ lên, phải đứng chôn chun tại chỗ, chào cò, tiếng quốc thiều vang vọng khắp nơi, xong rồi chạy rút đến trường, v.v. Tôi phải mở đầu ngoặc nói thêm cho tụi trẻ con cháu mình biết. Ngày xưa ít có nhà có cầu tiêu máy. Dưới giàn cầu (bệ ngồi) có cái thùng chứa, mỗi đêm có chiếc xe chuyên đi gom, chất nó vô thùng lớn như cái Caravan do bò kéo đi. Ông Quảng Bằng thâu vụ này, từ đó xe chở phân được kêu là xe thùng QB. Hay thiệt. Tôi không biết tại sao Q. lớn có trí nhớ quá tốt, nhớ địa danh, nhớ người, nhớ chuyện lật vật và kỷ niệm tầm thường rất hay như vậy. Trí nhớ Q. lớn coi như đã được thâu vào máy rồi, bây giờ máy phát trở lại?

Để đáp lại chuyện Q. kể, mình cũng xin kể kỷ niệm nhỏ của mình lúc còn làm bộ ba với ma quỷ ở trường Trần Trung Tiên như sau đây:

Hồi đó mình thích cô D.T.N.Thu, có giọng nói ngọt, nụ cười tươi, nhứt là cái liếc mắt chết người. Có dịp đến gần được Thu thì hai hàm răng mình dính cứng ngắc, hai môi cũng mở không ra được. Có lần mình đi sau Thu, cố gắng bước lẹ tới gần người đẹp, mình mới vận 80 thành công lực kêu lên “Thu ơi”. Người đẹp quay lại thì tay chun mình run lập cập, nhưng lờ cổ rồi, mình phải cho ra luôn mấy lời:

Ai nhuộm lá thu vàng,

Lá rụng..tôi bời đến ải quan

Thu khen một câu “Đồ lẳng nhách” rồi bước nhanh hơn. Minh quả là quá vô duyên, o mèo kiêu vậy làm sao đậu. Nhưng cảm thấy thương cái tiếng “lẳng nhách” làm sao. Mới đó mà đã hơn 40 năm rồi bạn nhỉ. Ước gì bây giờ mình được nghe lại một lần, một lần cuối cùng rồi thôi, hai tiếng “lẳng nhách” đó.

Bạn Q. thân mến,

Nói về kỷ niệm về Trà Vinh và của trường T3 thì còn nhiều lắm. Sau đây xin nhắc để tặng các bạn bài thơ của thi hào Tản-Lạc Ba-Cà-Chớn, có bà con cùng đầu ông với Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, như sau:

Đa tiền, đa tình  
Không tiền, son phấn khinh  
Buồn buồn ra chợ Trà Vinh  
Thấy nhiều cô cũng xinh  
Mần thình.

Mình còn nhớ có kẻ nào đó dám đạo văn, đạo thi của mình mà sửa lại như sau:

Còn tiền thì còn tình,  
Hết tiền son phấn khinh.  
Đi học về qua tiệm Ngọc Minh,  
Thấy cô Ngọc Liễu xinh xinh,  
Túi quần thì vắng tanh,  
Mần thình.

(c/c Bài này không phải của NQN đâu nhé)

Kỷ niệm còn rất nhiều, mình không thể kể hết được. Giấy ngắn tình dài. Xin hẹn lại thư sau. Mỗi lá thư sẽ gói ghém vài chuyện để tặng Q. và các bạn mình. Bây giờ mình xin dừng bút. Thư bắt tận ngôn. Thân ái.

Minh,

Ba Cà Chớn.

Những ngày Đông lạnh tha hương 2006

## Mười Thương

Một thương ngõ trúc về làng  
Hai thương đường đất rợp hàng dừa xanh  
Ba thương lạch nước chảy quanh  
Bốn thương cầu khí gặp ghềnh lác lư  
Năm thương chùa vắng bóng Sư  
Sáu thương miếu nhỏ Ông Từ hiền vui  
Bảy thương hoa quả chín mùi  
Tám thương rộn rịp ngày vui hội Đình  
Chín thương giọng hát trữ tình  
Mười thương bến cũ một mình cây đa ...  
Cánh diều tưởng chẳng bay xa  
Ngờ đâu gió loạn bỗng xa ngút ngàn ...  
Ly hương tếch dậm quan san ...  
Miền Quê Tôi đó ... vô vàn thân thương ...!

Chiêu Anh - 1983

## Trà-Vinh,Cali Trùng Phùng 2007 (Trà Vinh trong tim tôi)

Hát theo bản nhạc Trung Hoa: Bến Thượng Hải

Lời Việt : Đ D Đạt viết nhân dịp TràVinh 32 năm hội ngộ tại Cali

Về Cali.. Hội Trùng Phùng...

Trà Vinh năm củ hôm nay tìm về với nhau

Trần Trung Tiên một thời

Đời học sinh, chúng ta chung lớp chung trường

Về Cali.. Hội Trùng Phùng

Đồng hương năm củ hôm nay tìm đến nhau

Ai mất, ai còn..

Tình Trà Vinh vẫn luôn vững bền người ơi....

Nhớ Cây dầu lớn..

Nhớ Ao bà Om..

Ta cũng nhớ đến Tuý Hương , Tường Ký

Nay ta gặp nhau

Dù ở nơi nao

Tình ngàn đời , tình mãi không bao giờ phai

Trà Vinh muôn đời

Đồng hương tha thiết yêu thương tìm đến nhau

Về Cali ..Hội Trùng Phùng

Bạn bè ta vững luôn tin vào ngày mai .....

Trung Tiên hờn anh

Anh mết Thánh Gioan

Ân tình đã tan thành mây khói

Công Lập hờn ghen

Xoá dấu yêu thương

Tình còn gì ngoài những giấc mơ mà thôi..

Trà Vinh xum vầy

Ngày xưa thân ái, nay ta tìm đến nhau

Về Cali , Hội Trùng Phùng

Bạn bè ta sánh vai xây mộng < retire >

Trà Vinh xum vầy

Ta cùng nhau, chúc nhau Vạn ..Sự.. Bình...An.....

Đoàn Duy Đạt



Cầu quay Long Bình (ảnh Nguyễn Minh Cần 1956)

# Nhớ hoài Trà Vinh !

Tiền Lạc Quan

Lời giới thiệu của BBT : Người xưa thường nói “ Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh”. Núi không cần phải cao, miễn là có Tiên ở thì sẽ trở nên danh tiếng. Nước không nhất thiết phải sâu thăm, miễn có rồng thì chắc phải linh hiển.

Có những vùng đất cằn khô heo hút, nhưng nhờ được âm nhạc hay thơ văn tô son điểm hồng để rồi trở thành vùng đất huyền thoại được nhiều người nhắc tới. Trong Đặc San Xuân Trà-Vinh chúng ta đã có những ngòi bút điêu luyện của các bậc thức giả văn thi sĩ khả kính với đủ các thể tài chắc chắn sẽ làm sống lại trong tâm hồn chúng ta một thời sinh động xa xưa của quê hương yêu dấu. Chúng ta đã có vô số hình ảnh thân thương, chúng ta cũng đã có những bản nhạc “Người em gái TV” của Bác sĩ Trần Cao Thăng (quê Cần Long), bài nhạc “TV thương nhớ” của Lâm Hoàng và Trần Ngọc ( trong ĐSTV 2002,2004 ) ... và bài viết sau đây của một đồng hương từ miền cát nóng Bắc Úc xa xăm, qua nhiều trung gian, vừa bắt liên lạc được với Hội AHTV, sẽ giới thiệu về quê hương Trà Vinh với một hình thức đặc biệt, bằng những cánh hoa thơ văn tươi hồng và thắm đậm tình quê.... Tất cả đang bắt đầu khơi dậy những vẻ đẹp tiềm ẩn của vùng đất quê hương dường như bị....bỏ quên đó.

\* \* \*



Tôi chào đời tại làng Long Đức Trà Vinh, nên mặc dù lớn lên và trải qua hầu hết thời niên thiếu ở Saigon, Trà Vinh đối với tôi rất gần gũi, thân thương, gắn bó ...

Tôi không thể nào quên được quê hương, không thể nào quên được Trà Vinh là nơi chôn nhau cắt rốn, là quê ngoại, là quê mẹ hiền hòa với những ruộng đồng cò bay thẳng cánh, sóng lúa dạt dào, với những cánh điều bay vút cao thông thả ..., với dòng

Cửu Long nước trôi mênh mông đục nước phù sa ..., với biển Ba Động sóng vỗ triền miên muôn thuở ...

Không thể nào quên những buổi chiều

Nắng vàng dần tắt gió hiu hiu

Mình tôi thơ thẩn đường đê vắng

Mắt thả hồn theo những cánh điều ... \*

Quê hương Trà Vinh còn có những tên khác như Vĩnh Bình, Phú Vinh, ... nhưng hai tiếng Trà Vinh thật trầm ấm, gần gũi, đã khắc sâu vào tâm hồn người Trà Vinh từ thuở nhỏ ... và hai tiếng ấy có thể gọi cho ta nhớ lại những hình ảnh thân thiết của quê hương, những kỷ niệm êm đềm xa xưa ...

Quê hương Việt Nam, nơi nào cũng đẹp, người Việt Nam ai cũng nhớ quê hương nhất là những người đã bao năm xa xứ ... Và lẽ dĩ nhiên, người Trà Vinh thì nhớ Trà Vinh hơn hết !

Ai cũng có một phương trời quê để nhớ

Địa danh nào trên đất nước cũng thân thương

Yêu “Trà Vinh”, yêu hai tiếng gọi quê hương

Đã sâu đậm trong tâm tư từ thuở nhỏ ... \*

Mẹ tôi làm rất nhiều thơ về tình yêu, về cái đẹp, về quê hương, trong đó có nhiều bài về Trà Vinh.

Có lẽ một phần nào ảnh hưởng bởi những dòng thơ của mẹ, nên tôi cũng thích văn thơ, và tôi

cũng yêu Trà Vinh qua thơ văn từ thuở nhỏ. Cho nên tôi đã góp nhặt một số bài thơ về Trà Vinh của một số nhà thơ người Trà Vinh, chép vào một tập đặt tên là “Tập thơ về Quê Hương Trà Vinh”. Đã hơn ba mươi năm rồi tôi vẫn còn gìn giữ tập thơ viết tay bằng mực tím học trò, để những khi đọc lại cũng vui đi phần nào nỗi buồn xa xứ ... [1]

Tổ Lữ Lê Văn Bằng với “Tiếng hát Trà Vinh”, Hồng Băng ca ngợi Trà Vinh trong “Ngát khói hương Thiêng” và ước muốn “Khi tôi chết xin đem về quê ngoại” [2], Trang Mỹ Hồng với tiếng gọi “Trà Vinh ơi!”, Hoài Giang ca ngợi những “Cô gái Trà Vinh” với “Tóc để dài tim vẫn trắng như gương ... Áo bà ba thêm đẹp lúc ra đường” [3], Ngô Thu Yên với nỗi buồn “Chiều mưa quận lý”, đã đưa ta về với niềm vui tuổi nhỏ qua những lời thơ trong “Mùa chim sáo nở”, Nguyễn Dương đã cho ta nếm lại những hương vị ngọt ngào của Trà Vinh với “Cốm đẹp Trà Vinh”, Diệp Hồng Phương đã say với “Rượu để quê hương” “ngày về thăm xứ” ... Không sao kể hết được những dòng thơ thật hay, thật xúc cảm, gọi nhớ thật nhiều kỷ niệm về Trà Vinh, những dòng thơ gần như bắt diệt trong lòng tôi ...



Chắc chắn những nhà thơ đồng hương ấy không hề biết tôi, tôi cũng không biết những người ấy, nhưng qua những dòng thơ tôi cảm thấy thật gần gũi thân yêu với những đồng hương cùng chung một tâm hồn đồng điệu, cùng yêu quê hương tha thiết ...

Biết đâu chừng trong Hội Đồng Hương Trà Vinh ở hải ngoại lại có những bạn thơ từ thuở thiếu thời nhưng chưa bao giờ biết mặt !

Tuy thích văn thơ, nhưng văn thơ tôi rất ít và rời rạc, không đủ diễn đạt hết những tình cảm về Trà Vinh, nên xin mạn phép trích mượn những dòng thơ cũ của những đồng hương Trà Vinh để ghi lại một ít tâm tình về quê hương Trà Vinh trong những ngày cuối năm trên đất khách.

Có lẽ lần sau cùng tôi về Trà Vinh là năm 1971 khi bà cố ngoại tôi qua đời. Từ ấy quê hương đã trải qua bao biến cố, bao nhiêu vật đổi sao dời... rồi cũng như đàn chim lìa tổ, như những người Việt ly hương, tôi cũng tha phương lưu lạc. Và từ ấy đến nay, chưa một lần trở lại Trà Vinh...

Tôi rất hối tiếc đã không về Trà Vinh một lần sau cùng trước khi lìa bỏ quê nhà, dần bước lưu vong nơi xứ lạ quê người...

Không về Trà Vinh, tôi cũng nhớ Trà Vinh nhiều lắm, như nhà thơ Hoài Oanh đã nhớ:

*“Nhớ Trà Vinh ta nhớ sao tha thiết*

*Đường hàng me xanh mượt tóc học trò...”* [4]

Và những đêm đầu xa xứ, tôi thường mơ thấy đang đi trên những nẻo đường quê Trà Vinh, Long An, Saigon, và những nơi tôi đã từng qua. Và cũng như Trang Mỹ Hồng, tôi cũng nhớ Trà Vinh và khẽ gọi Trà Vinh khi tỉnh giấc...

*“Đêm trở giấc với nỗi buồn vầy kín*

*Trà Vinh ơi! sao thương nhớ vô vàn*

.....

*Ta khẽ gọi Trà Vinh ơi! yêu dấu”* [5]

Không là người Trà Vinh và chỉ đến Trà Vinh có hai lần mà nhà thơ Kiên Giang không bao giờ quên Trà Vinh: *“Tôi đến Trà Vinh chỉ có hai lần mà không bao giờ quên được Trà Vinh”*. [6]

Cùng một lòng yêu quê hương, khi xưa nhà thơ Tố Lữ Lê Văn Bằng không về Trà Vinh chỉ có hai năm, và vẫn còn ở trên đất nước mà đã nhớ Trà Vinh vô vàn và không biết Trà Vinh lúc ấy ra sao...

*“Hai năm rồi tôi không về Trà Vinh*

*Chiều hôm nay mây bay ngang Sa Bình*

*Tôi mơ thấy hoa đèn trên phố cũ*

*Những cây dầu còn đỏ những màu xanh...?”* [7]

Huống chi tôi sinh tại Trà Vinh, mà đã hơn ba mươi năm rồi chưa một lần trở lại, thì nơi xứ lạ quê người, nỗi nhớ biết dường bao!

Lâu lắm không về thăm Trà Vinh!

Ba mươi mấy năm rồi!

Thời gian qua lặng lẽ...

Xa quê hương những chuỗi ngày buồn tẻ

Nhớ quê hương ta gọi mãi “Trà Vinh!” \*

Rồi tôi đã từng mơ về Trà Vinh... Và cũng nhận biết rằng đã hơn ba mươi năm rồi! Bao nhiêu là vật đổi sao dời, những người lớn tuổi lần lượt đã qua đời, người còn sống thì đã lưu lạc khắp nơi...

Về Trà Vinh... bà con giờ lưu lạc...

Ngoại không còn để kể chuyện đời xưa...

Bao đổi thay, bước chân dừng ngỡ ngàng

Thoáng ngậm ngùi ta lạc lối trong mưa... \*

Có lẽ trời mưa làm ta buồn, mà dường như khi ta buồn thì hình như trời lại đổ cơn mưa...

Trời cũng đổ mưa khi Ngô Thu Yên một mình về chốn cũ:

*“Tôi qua đây chỉ một mình*

*Chiều mưa quân lỵ gió quanh quanh buồn”* [8]

Không biết sao khi mơ về Trà Vinh tôi lại liên tưởng đến một cơn mưa chợt đến làm cho tôi một mình lạc lối... biết về đâu trên chính quê hương mình, mà bây giờ người thân xưa ai còn ai mất, có ai còn nhớ đến tôi không? Con cháu của những bà con xa gần đều đã lớn, những thế hệ sau này, còn được mấy ai nhận biết đến tôi?

Rồi cũng cùng tâm sự như Tố Lữ Lê Văn Bằng:

*“Tôi đứng ở bên này nhưng nhớ quá*

*Trà Vinh ơi! Trà Vinh nhớ tôi không?”* [9]

Tôi biết Trà Vinh vẫn nhớ tôi... vì tôi là người Trà Vinh, vì “Trà Vinh chung tình như nước Cửu Long Giang...” [10], vì từ khi chào đời tôi đã uống nước Cửu Long..., vì nước Cửu Long đã nuôi tôi lớn dậy và nuôi sống biết bao người Trà Vinh...

Vòng tay quê hương luôn rộng mở, chào đón những người con xa xứ...

Tôi sẽ về! Một ngày không xa tôi sẽ về thăm lại Trà Vinh một chuyến, về lại nơi chôn nhau cắt rốn, để hồi tưởng những kỷ niệm thời tuổi nhỏ...

Đường về quê bây giờ xa lạ. Quốc lộ bốn bảy giờ rộng thênh thang, có cầu Mỹ Thuận tân kỳ, không còn những cảnh kẹt cầu Bến Lức, kẹt bắc Mỹ Thuận cả ngày... Tôi sẽ không còn được thưởng thức những miếng khóm chấm muối ớt khi kẹt cầu Bến Lức, không còn được cái thú lênh đênh giữa dòng Cửu Long mênh mông khi đứng trên chiếc bắc đưa ta qua sông...



Nhưng tôi sẽ về ...

Không biết Trà Vinh bây giờ có còn những chiếc xe lôi như ngày xưa không? Tôi sẽ đi quanh Trà Vinh bằng xe lôi như thuở nhỏ, sẽ dạo qua những đường phố cũ của thị xã Trà Vinh, những ruộng vườn, những ngôi chùa Miên có mái ngói cong cong ...

Tôi sẽ viếng lại chợ Trà Vinh với những tô bún nước lèo nêm mắm bò hóc thật cay nồng, tìm lại hương vị ngọt ngào đặc biệt của bánh tét cốm dẹp Trà Vinh, một thứ bánh tét làm bằng nếp non đập dẹp trộn dừa, để thấy lại hình ảnh những người Trà Vinh, những người mẹ Trà Vinh hiền lành chất phác, suốt đời cơ cực ...

*“Mẹ đội trên đầu thau cốm dẹp  
Trộn dừa đem bán chợ Trà Vinh ...  
Con ăn cốm dẹp từ thơ dai  
Ngày mẹ đưa con xa Vĩnh Bình”* [11]

Tôi sẽ say cùng quê hương, say với mỗi thâm tình quê hương ... như Diệp Hồng Phương năm xưa đã say trong một ngày về thăm xứ ...

*“Rượu để Trà Vinh không uống lâu nay  
Giờ về uống cho say lòng lữ thứ  
Rượu để Trà Vinh thâm tình bản xứ ...”* [12]

Quê hương là tất cả ... Tình quê hương không bao giờ phai ... Tình đồng hương Trà Vinh bất diệt ...

Dù đã chọn Bắc Úc là quê hương thứ hai, tôi vẫn mãi mãi là người Trà Vinh và sẽ nhớ hoài Trà Vinh ...

Xin chia sẻ một ít tâm tình và nỗi nhớ Trà Vinh cùng quý đồng hương trong những ngày cuối năm xa xứ ...

Darwin, Bắc Úc, tháng 12 năm 2006

**Tiền Lạc Quan**



### **Phụ Chú :**

(\*) Thơ Tiền Lạc Quan

[1] Tập thơ chép tay này tôi đã góp nhặt một số bài thơ về Trà Vinh trong các nhật báo, tạp chí, tập thơ của các Thi Văn Đoàn xuất bản tại Saigon khoảng 1969 - 1974, không còn nhớ chính xác số báo và ngày tháng ... (Những câu thơ và tựa các bài thơ của những

tác giả trích trong tập thơ này đều trong dấu ngoặc kép “...”).

[2] Hồng Băng, “*Nám mộ buồn*” - Trà Vinh 28/8/1973

[3] Hoài Giang Lê Bá Diệp, “*Cô gái Trà Vinh - Những ngày xa xứ* 26/7/1966 ”

[4] Hoài Oanh, “*Nhớ Trà Vinh*”

[5] Trang Mỹ Hồng, “*Trà Vinh ơi!* ” - trong giai phẩm của trường trung học Trần Trung Tiên

[6] Kiên Giang, “*Tiếng hát Trà Vinh*”, lời ghi nhận và giới thiệu bài thơ “*Tiếng hát Trà Vinh*” của Tố Lữ Lê Văn Bằng - Nhật báo Tin Sáng ? Saigon, khoảng năm 1972 -1973

[7] Tố Lữ Lê Văn Bằng, “*Nhớ Trà Vinh* ”

[8] Ngô Thu Yên, “*Chiều mưa quận lỵ*” - trong “*Quê hương vào hội trùng tu*” - Thi Văn Đoàn Năng Hồng, tháng 5/1973

[9] Tố Lữ Lê Văn Bằng, “*Nhớ Trà Vinh* ”

[10] Tố Lữ Lê Văn Bằng, “*Tiếng hát Trà Vinh*”-Văn Nghệ Trường Thanh- “*Mùa xuân tha hương*-20/6/1969 ”

[11] Nguyễn Dương, “*Cốm dẹp Trà Vinh*” - Thi Văn Đoàn Những Vì Sao Đêm

[12] Diệp Hồng Phương, “*Rượu Để Quê Hương - Trà Vinh, Ngày về thăm xứ* ”- Trong “*Còn một thời để nhớ*”

Trà Vinh Trà Vinh Trà Vinh

## Thông Báo Đặc Biệt

Hội Ái Hữu Trà Vinh trân trọng thông báo cùng toàn thể đồng hương, các Hội Viên có tên sau đây đã vĩnh viễn ra đi trong thời gian vừa qua:

- 1- Ông Trần Xuân Sơn ra đi ngày 19/9/2005 tại Lincoln Nebraska USA hưởng thọ 63 tuổi.
- 2- Ông Nguyễn Bá Thọ, phu quân của Bà Trần Thị Hiền, ra đi ngày 17/2/2006 tại Orange County California USA, hưởng thọ 91 tuổi.
- 3- Bà Võ Thị Ngọc Huệ, phu nhân của Ông Trần Trọng Lành, ra đi ngày 27/8/2006 tại San Diego California USA hưởng thọ 66 tuổi.
- 4- Ông Trần Tấn Phước ra đi ngày 25/10/2006 tại Amarillo Texas USA hưởng thọ 66 tuổi.

\* \* \* \* \*

Toàn Thể Đồng Hương Trà-Vinh thành thật phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu hương linh chư vị quá vãng được tự tại nơi cõi Vĩnh Hằng.

**HỘI ÁI HỮU TRÀ-VINH**



**2006 Niên Liễm**

Lê công Cẩn ( Sacramento,CA)	25.	Cam Mộng Hoàng	20.
Huỳnh long Thăng (San Diego ,CA)	40.	Trần thanh Niên	20.
Trần tự Quý (Albany,NY)	50.	Dương vĩnh Trường	20.
Nguyễn văn Vui	20.	Hà kim Danh	20.
Kiên Chêch	20.	Châu Muội	20.
Võ trung Tín	20.	Giang khánh Thoại	20.
Đoàn lý Đăng	20.	Ngô công Ba	20.
BS.Nguyễn lưu Viên ( VA)	20.	Lê Thu Hà	20.
Huỳnh văn Luận (Sacramento,CA)	40.	Lâm thị Nhung+ Julie Vương	40.
Ó.Bà Nguyễn cao Thượng	40.	Hà phi Hùng	40.
Bùi nghĩa Hiệp	20.	Võ đăng Cao	20.
Lê Thập	20.	Nguyễn xuân Quan (đã tính năm 2005)	20.
Trần thị Nguyệt Ánh	20.	Võ văn Bê	20.
Viên ngọc Liên ( FL)	20.	Trần trọng Lành	20.
Hồng Nhân (WA)	30.	Lâm Khiêm	20.
Nguyễn duy Tường (TN)	20.	Cô Nhung (không ghi họ)	20.
Ngô thành Trung (Sacto,CA) (mua ĐS)	10.	Huỳnh hồng Hải	20.
Trần minh Bạch (FL)	30.	Đỗ thành Phẩm	20.
Huỳnh ngọc Hạnh	50.	Phạm ngọc Quang	20.
Đàm Muội Nhỏ	20.	Trần hữu Quang	20.
Hà văn Trung (Los Angeles,CA)	20.	Phạm Diệu Chi	20.
Andy Lưu Linh (Sacto,CA)	20.	Trần văn Hải (Lansing,MI)	30.
Kiên Bé (Portland,OR)	20.	Trần nguyệt Viên (mua đ/s )	25.
Huỳnh văn Thi (Sacto,CA)	20.	Trần đắc Vĩnh (Skokie,Illinoise)	40.
Nguyễn thái Lai (Sacto,CA)	20.	Nguyễn thủy Ái ( Ohio)	20.
Phan vĩnh Thành (Sacto,CA)	20.	Tiêu khắc Trung,Thủy Nguyễn ( TX)	29.
Lê van Cường (sacto,CA)	20.	Bane Lý (FL) mua đ/s	10.
Thạch văn Dừa (Seattle,WA)	20.	Ngô bửu Quang ( OR)	52.
Hồng Tông (Blaine,MN)	20.	Châu Khuôn (NV)	20.
Lâm như Mai (Saint Louis,MO)	50.	Kiều Trương	20.
Huỳnh ngọc Cẩm	20.	Kim hữu Phương,Trần t Ngọc Ánh (TX)	20.
Ngô văn Thành Thomas (DiamondBar)	50.	Kim Hương	20.
Võ ngọc Trọng (Oakland,CA)	20.	Trần thị Kim Sa	20.
Nguyễn văn A (Rocky Mount,VA)	50.	Nguyễn anh Tuấn	20.
Trần Bình	20.	Huỳnh thoại Nguyên	20.
Nguyễn thị Tín	20.	Võ văn Lộc	15.
Hàng công Thành	20.	Võ thành Phúc	15.
Trần Xiêu	20.	Võ Dung	15.
Nguyễn văn Thành	20.	Nguyễn thị Kim Thu	15.
Trương bạc Xuôi	20.	Nguyễn văn Khanh	20.
Võ Thành Liêm	20.	Nguyễn anh Đào	20.
Lê thị Muôn (Bà Võ thành Liêm)	20.	Trần kim Được (Dullas,VA)	20.
Thomas Huỳnh	20.	Tạ ngọc Thạch (VA) mua đ/s	8.
Võ văn Diệu	20.	Nguyễn gia Khanh,Tăng thị Hồng Vân	40.
Lý đăng Khoa	20.	Thomas Nguyễn ,Huỳnh thị Đông	60.
Bùi Hải Đường	20.	Nguyễn thị Đồng Ý	20.
Đoàn Phụng	20.	Nguyễn thị Đồng Ý (ũng hộ hê)	40.
Nguyễn ánh Nhựt	20.	Nguyễn tấn Hiệp	20.
Thạch Bông	20.	Nguyễn thi Mỹ Lệ	20.
Huỳnh kim Tiến	20.	Huỳnh Ngọc	20.
Hùng Ngô	20.	Nguyễn thị Tâm	20.
Trần Sinh	20.	Nguyễn thị Kim Đồng	20.
Trần cảm Quý	20.	Lư Anh	20.
Trần văn Hùng	20.	Nguyễn thị Mỹ Dung	20.
Tăng đông Sanh	20.	Nguyễn tấn Đức	20.
Lê Đạt	20.	Lư thị Túy Anh	20.
		Pierre Văn Lee	20.
		Chu đình Đức	20.
		Trần Minh	30.
		La Tấn-Hồ đức Nhuận (MI)	20.
		Lâm vĩnh Hiếu	20.
		Từ Phình One	20.
		Bà Võ trung Thu ( Paris,France)	20.
		Ngô công Ba	20.
		Quách van Thái (Glendora,CA)	20.

Trần thanh Niên	20.	Giang khánh Thoại	5.
Nguyễn phước Thanh	20.	Cô Nhung	5.
Trương bạc Xuối	20.	Đỗ thành Phẩm	20.
Hồ chí Hòa	20.	Đoàn châu Muội (Q/C)	100.
Tăng đông Sanh	20.	Tăng Đông Sanh (ĐS)	35.
Lê Tany và Trang (san Diego,CA)	20.	Một Đồng Hương (không ghi tên) (Đ/S)	10.
Trần thị Loan (San Diego,CA)	20.	Thạch văn Dừa (WA),cho khuyến học	50.
Hà phát Cửa	20.	Châu Khuôn (NV),cho khuyến học	50..
Phạm văn Thận	20.	Văn Tường, cho khuyến học	50.
Hà kim Danh	20.	Ô.Bà Lư Anh , cho khuyến học	50.
Võ văn Bê	20.	Ô.Bà Pierre Văn Lee , cho khuyến học	50.
Võ thị Ngọc Phượng ( Corona ,CA)	20.	Lê ngọc Điệp (GA) NL và UH	100.
Phạm ngọc Quang ( Covina,CA)	20.	B/S Bành văn Tý ( Canada) NL và UH	100.
Thạch Tạo	20.	Huỳnh khắc Sử (Canada) NL và UH	100.
Nguyễn thị Linh Lan	20.	Võ thị Đông Mai (Canada) NL và UH	100.
Châu Hùng	20.	Lê văn Thiệu	20.
Lê văn Quyền	20.	Đặng ngọc Hồng Thθύy ( San Diego)	10.
Nguyễn xuân Quan	20.	Nguyễn Duật (San Diego,CA)	10.
Ngô văn Thành	20.	Hàng Châu Trinh (San Diego,CA)	10.
Lý Hồng Hoa	20.	Hàng Công Thành	10.
Ngô văn Dụng	20.	Trần Xiêu	20.
Trần anh Tuấn	20.	Nguyễn văn Thành	10.
Tăng quang Cường	20.	Lâm vinh Hiếu	10.
Trần Dũng	20.	Thạch Chương	10.
Nguyễn hồng Báo	20.	Hà hữu Hạnh	10.
Châu Khanh ( Canada)	20.	Phùng Suối	20.
Châu tích Hành	20.	Huỳnh Kiệt	10.
Trần Nguyệt Viên	40.	Đỗ thành Phẩm	20.
Hồng Nhân (N/L và U/H) (WA)	50.	Bà Võ trung Thu ( Paris,France)	30.
Dương văn Thời	20.	Ngô công Ba	20.
Châu Khanh (Canada ) mua báo	70.	Huỳnh thị Kim Dung	20.
Hồ văn Phong	20.	Nguyễn Lệ Tuyết	20.
Châu văn Nhân	20.	Nguyễn văn Lợi (Pomona,CA)	20.
Nguyễn thị Thu (Germany)	20.	Bảy Niên	20.
Huỳnh văn Luận (sacto, CA )	20.	Thạch ngọc Tài	20.
Văn Tường	20.	Hoàng Thảo	20.
Văn Mỹ Huyền	20.	Lâm thị Nhung	10.
Võ văn Bê	50.	Lê thị Ánh Trinh	10.
<b>TIỀN BÁN ĐẶC SAN:</b>		Nguyễn văn Nhựt	50.
Huỳnh văn Thi Sacramento,CA :	30	trần thị Loan (San Diego,CA)	20.
Vũ tuyết Mai ( tại nhà sách Văn Bút)	185	Trần thị Lê	20.
Trần đức Hào (Australia )	100.	Thạch Văn	20.
<b>2006 Ủng Hộ</b>		Nguyễn thị Nhiệm	10.
Hồ trung Toàn (Riverside,CA.)	20.	Đỗ An (Canada)	20.
Cam Mộng Hoàng (QC)	100.	Lâm quang Trung ( Stockton,CA)	40.
Trung Tâm Việt Ngữ Nam California	100.	Đoàn hồng Sương	20.
Lâm Xuân Thu (Q/C)	50.	Trần tông Phó	20.
Thạch Tạo (Q/C)	50.	Châu văn Liên	20.
Nguyễn thị Đồng Ý(Clean World Water)	200.	Võ trung Tín	20.
Hồ Phát (100. Q/C + 100. NL,UH)	200.	Châu Khanh ( Canada)	50.
Châu Khanh (70 – 20 NL)	50.	Nguyễn văn Vui	20.
Thạch văn Dừa (Seattle,WA)	50.	Thảo ( con của Anh Trai)	10.
Nguyễn văn Nhựt (600- 440 tiền 2 bàn ăn)	160.	Vương văn Hùng (Corona,CA)	10.
Nhà sách Văn Bút (Q/C)	150	Nguyễn Hùng	20.
Nguyễn hữu Hoàng Cô Tuyết Liên (Q/C)	250	Huỳnh kim Tiền	20.
Ó.Bà Trương Liêm &Loan (Redland)	200.	Ngô thiết Hùng	10.
Nguyễn thị Tín	25.	Bà Quách Mãnh	10.
Hàng công Thành	5.	Bà Lý Hoa	10.
Trần Xiêu	5	Hà kim Danh	20.
Thomas Huỳnh	5.	Bà Võ liên Hương	20.
Bùi Hải Đường	10.	Bà Huỳnh Minh Nguyệt	20.
Huỳnh kin Tiền	5.	Nguyễn thanh Liêm	10.
Huỳnh văn Sáng	5.	Võ thị Ngọc Phượng	5.
Lê Thu Hà	5.	Lê văn Quyền (Irvine,CA)	20.
Hà kim Danh	5.		

*Các chi phiếu xin để : HOI AI HUU TRA VINH USA.*



## Danh Sách Đồng Hương Trà Vinh

STT	Tên Họ	TB	Phone			
1	ÂU LỢI	FL		46	ĐOÀN ĐỨC HÒA	GA 770-277-3544
2	BÀNH TOÀN	GA	770-801-9428	47	ĐOÀN DUY ĐẠT	TX 281481-0392
3	BÀNH VĂN TỶ	Canada	450-662-2152	48	ĐOÀN HIẾU KHOÈ	KS 316-838-7984
4	BELL WIN	CA	714-901-7822	49	ĐOÀN HỒNG SƯƠNG	CA 626-943-7895
5	BÙI DUY CẢNH	CA		50	ĐOÀN HỮU TÍNH	CA 510-814-0973
6	BÙI HỮU THÁI	CA	213-625-5809	51	ĐOÀN LÝ ĐĂNG	GA 770-794-6687
7	BÙI NGHĨA HIỆP	CA	626-444-6785	52	ĐOÀN NGÔ	CA 818-362-8077
8	BÙI NGỌC ANH	KS	316-236-0688	53	ĐOÀN PHỤNG	CA 714-903-6228
9	BÙI NGỌC THẠCH	FL		54	ĐOÀN QUANG	TX 832-419-2197
10	BÙI QUAN CHIÊU	Germany		55	ĐOÀN THỊ NHẢN	Sweden 46 739 794 672
11	BÙI THỊ HẢI ĐƯỜNG	CA	562-988-9477	56	ĐỒNG THỊ THU	CA 714-655-7998
12	BÙI XUÂN BÁCH	FL	561-493-8202	57	DƯƠNG BÌNH	CA 818-989-4537
13	CAM MỘNG HOÀNG	CA	714-554-6124	58	DƯƠNG CHIÊU ANH	Australia 618 8931 0201
14	CẦU KÝ	CA	626-454-2234	59	DƯƠNG HUỲNH QUANG	CA
15	CHÂU HÙNG	CA	714-554-4593	60	DƯƠNG KIM LOAN	CA 714-89495663
16	CHÂU KHANH	Canada		61	DƯƠNG LƯU BA	Canada 306-934-9158
17	CHÂU KHUÔN	CA	702-399-6022	62	DƯƠNG NGỌC CẨM	OR 541-924-1319
18	CHÂU LỆ DUNG	CA	714-557-1098	63	DƯƠNG VĂN NHÀN	CA 619-284-5248
19	CHÂU PHƯỚC HOÀ	CA	415-641-1892	64	DƯƠNG VĂN THỜI	CA 714-469-7105
20	CHÂU TÍCH HẠNH	CA	626-307-5955	65	DƯƠNG VĨNH TRƯỜNG	CA 714-531-0506
21	CHÂU VĂN MỚI	TX	972-286-8753	66	GIANG KHANH THOẠI	CA 626-454-1604
22	CHU ĐÌNH ĐẮC	Canada	905-457-0882	67	GIANG LỆ BÍCH	CA 818-246-5178
23	ĐÀM MUỐI NHỎ	CA	714-215-1455	68	GIANG LỆ CHÂU	CA 510-794-5363
24	ĐẶNG HOÀNG HUỲNH	CA	310-355-0479	69	GIANG LỆ HỒNG	CA 408-263-8905
25	ĐẶNG KELLY YẾN	OK	405-840-9182	70	GIANG LỆ NGỌC	CA 408-773-9164
26	ĐẶNG MINH HÙNG	TX	713-460-2933	71	HÀ ĐÔNG	CA 408-224-4140
27	ĐẶNG THỊ THẢO	CA	714-533-1131	72	HÀ KEVIN	CA
28	ĐẶNG THIÊN TÀI	CA	714-901-5020	73	HÀ KIM DANH	CA 714-554-3182
29	ĐÀO TÚ	CA	714-799-7370	74	HÀ PHÁT CUA	CA 714-537-0765
30	DIỆP BẠC SIÊU	CA	714-432-7823	75	HÀ PHI HÙNG	CA 714-534-2826
31	DIỆP T HỒNG PHƯƠNG	CA	408-272-7922	76	HÀ PHƯỚC THẢO	Germany
32	DIỆP T PHƯỚC	MD	240-497-3000	77	HÀ THÀNH	CA 858-560-4085
33	DIỆP THÁI HOÀ	FL	850-230-0030	78	HÀ VĂN TRUNG	CA 909-797-4687
34	DIỆP TUẤN KHẢI	Holland	057-552-8352	79	HÀNG CÔNG THÀNH	CA 714-901-6411
35	ĐINH VĂN RENÉ	CA	562-802-3063	80	HẠNG VĂN	CA
36	ĐỖ BILL	CA	714-436-1061	81	HỒ CANH	CA 714-679-4948
37	ĐỖ KHÔN	CA		82	HỒ CHI HOÀ	CA 714-892-2123
38	ĐỖ MINH NGHĨA	Canada	416-594-6836	83	HỒ PHÁT	CA 714-754-7253
39	ĐỖ QUỐC CHÁNH		973-751-1708	84	HỒ QUỐC CƯỜNG	CA 714-771-6225
40	ĐỖ THÀNH PHẨM	CA	714-436-1061	85	HỒ THÀNH BIÊN	CA 714-839-5836
41	ĐỖ THÀNH QUÁC	CA	714-748-9854	86	HỒ THỊ BÁT NHIỆM	CA 310-532-3603
42	ĐỖ THỊ HÀ	CA	714-373-9311	87	HỒ THỊ TỶ	NY 718-646-1814
43	ĐỖ THỊ TRANG	CA	510-222-9929	88	HỒ VĂN AN	MO 816-241-4459
44	ĐOÀN CHÍNH HUÂN	PA	215-300-3258	89	HỒ VĂN MỪNG	KS 316-526-4058
45	ĐOÀN CÔNG DANH	WA	206-248-7968	90	HỒ VĂN NGHĨA	CA 925-432-1068
				91	HỒ VĂN PHONG	CA 760-775-7280

92	HỒ VĂN QUAN	WA		139	HUỖNH VĂN LANG	CT	203-972-7058
93	HOÀI VIỆT	CA	909-985-9460	140	HUỖNH VĂN LUẬN	CA	916-682-8908
94	HOÀN MỸ	CA	619-284-5248	141	HUỖNH VĂN SÁNG	CA	714-531-6733
95	HOÀNG CHÂU	CA	714-587-0652	142	HUỖNH VĂN THẠNH	CA	714-903-7425
96	HOÀNG ĐÀO	CA	714-554-8290	143	HUỖNH VĂN THÌ	CA	916-386-2219
97	HOÀNG ĐÌNH HIẾU	TX	972-641-4823	144	KHUÔN VĂN CHÂU	NV	
98	HOÀNG T YÊN TUYẾT	CA	916-714-8718	145	KIÊN BÉ	OR	503-254-3259
99	HOÀNG THUẬN	CA	714-590-3799	146	KIÊN CHANH	WA	206-762-3857
100	HOÀNG VĂN EM	Australia		147	KIÊN CHỆCH	CA	562-864-0399
101	HÔNG HOÀNG	Canada	604-501-9398	148	KIÊN ĐIỆP	NY	718-901-5608
102	HÔNG NHÂN	WA	425-348-6254	149	KIÊN HÓN	OR	503-257-9661
103	HÔNG TÔNG	MN	763-780-8409	150	KIÊN KHANH	CA	714-534-7639
104	HƯẢ MINH PHAN	CA	408-441-0375	151	KIÊN PHI DŨNG	CA	562-864-0399
105	HỨA NGỌC DANH	Canada	604-299-2306	152	KIÊN RIXON	CA	714-484-3530
106	HUỖNH T. NAM	CA	626-280-5517	153	KIÊN THÁI NGUYỆT	CA	626-228-7368
107	HUỖNH BENJAMIN SR	TX	281-561-5386	154	KIỀU THỊ NGA	TX	972-602-1217
108	HUỖNH CHÍ THÀNH	Australia	612 989 60369	155	KIỀU VĂN TRƯỞNG	CA	562-213-6505
109	HUỖNH CÔNG ÂN	Canada	514-526-6154	156	KIM STEVEN	CA	310-542-7936
110	HUỖNH CÔNG CHÁNH	Germany		157	KIM ANNA	CA	310-542-7936
111	HUỖNH CÔNG HÓN	AZ	520-320-9943	158	KIM CUỜNG	CA	714-638-8293
112	HUỖNH CÚC LAN	CO		159	KIM DIỀNG	CA	714-539-2019
113	HUỖNH DƯƠNG ĐÔN	CA	626-572-7636	160	KIM HƯƠNG	TX	
114	HUỖNH HOÀNG HÀ	CA	714-899-8637	161	KIM HỮU PHƯƠNG	TX	972-644-3981
115	HUỖNH HỒNG HẢI	CA	818-246-5178	162	KIM KIỀU	CA	562-591-6164
116	HUỖNH KHẮC SỬ	Canada	514-937-8997	163	KIM MẠNH	FL	727-526-5215
117	HUỖNH KIM TÂN	PA	215-345-8127	164	KIM STEVEN	CA	310-675-7548
118	HUỖNH KIM TIẾN	CA	714-641-0639	165	KIM THAI	TX	214-755-6165
119	HUỖNH LONG PHI	CA	408-528-9558	166	KIM TUYẾN	CA	909-272-5734
120	HUỖNH LONG THẮNG	CA	858-693-4102	167	LA MINH HẠNH	TX	713-545-6572
121	HUỖNH MINH NGUYỆT	CA	714-775-8121	168	LA NHI BẢO	CA	626-569-0737
122	HUỖNH NGỌC	Canada	450-347-1844	169	LA TẤN	MI	616-245-4449
123	HUỖNH NGỌC CẨM	CA	714-974-7565	170	LA TANY LÂM	CA	858-679-4919
124	HUỖNH NGỌC CÔN	OH	216-233-6845	171	LÂM BÁ LIÊM	HI	808-524-1309
125	HUỖNH NGỌC HẠNH	CA	714-839-7958	172	LÂM CHÍ TÂM	WA	425-235-6330
126	HUỖNH NGỌC HIẾU	NE	402-475-2906	173	LÂM KHẮC HẢI	CA	310-263-1378
127	HUỖNH PHÚ	CA		174	LÂM KHIÊM	CA	626-442-5027
128	HUỖNH TÂM	CA	714-525-2756	175	LÂM NHẬT THỐNG		703-913-7735
129	HUỖNH THANH	CA	714-903-7425	176	LÂM NHƯ MAI	MO	314-752-3716
130	HUỖNH THÀNH BÁ	CT	860-956-8436	177	LÂM QUANG TRUNG	CA	714-484-0683
131	HUỖNH THỊ ĐÔNG	CA	510-357-3065	178	LÂM THÀNH HỒ	Australia	612 4342 2771
132	HUỖNH THỊ HUỆ	CA	714-890-1845	179	LÂM THỊ KIM CƯƠNG	TX	817-801-0398
133	HUỖNH THỊ MỸ	CA	310-453-3718	180	LÂM THỊ NHUNG	CA	714-534-8692
134	HUỖNH THIÊN VIÊN	CA		181	LÂM THỊ NI	CA	408-226-5952
135	HUỖNH THOẠI NGUYEN	TX	281-561-5386	182	LÂM THUẬN AN	FL	727-548-6419
136	HUỖNH THOMAS	CA		183	LÂM VĂN BÉ	Canada	514-745-0037
137	HUỖNH TRINH TIẾN	Australia	613-9808-3530	184	LÂM VĨNH HIẾU	CA	310-327-9320
138	HUỖNH VĂN CHÍNH		561-841-0158	185	LÂM XUÂN ĐÀO	HI	808-841-4097